

LØVFALDSTUR 2005

En ny oplevelse står for døren i en oplevelsesrig første sæson som kanin i ASR.

Denne gang er der forlydender om, at man skal være på pletten når sedlen kommer op. Så en mørk, tåget og regnfuld aften i begyndelsen af oktober møder vi op i klubhuset til info om løvfaldsturen 2005, som vanen tro går til Silkeborg-søerne.

Bådene bliver pakket torsdag, og fredag morgen tager vi toget til Skanderborg. Humøret er højt da vi pakker bådene.

Vi roer forventningsfulde forbi Kwicklys ponton, forbi Skanderborg festival strand, hvor sommerens festivitas bliver genoplevet et kort øjeblik.

Inden længe står det på å-sejlads, kaninerne bliver sat på prøve i korrekt styreteknik og kommandogivning.

Vi når kort tid efter første overbæring ved Tåning å, der ved hinandens hjælp forløber let og effektivt.



1 Overbæring ved Tåning Å

Lidt efter mødes alle 5 både til frokost ved Klostermøllen. En ny disciplin bliver her afprøvet, nemlig vending af både i medstrøm, altså fra land.

Med sol i ryggen og mætte maver går det derud af. Vi vælger den lige vej, det vil sige vi misser et højre sving, hvilket bringer os ind til lavtgående broer, skarpe hårnålesving og skjulte

sandbanker. Lidt længere fremme hører vi pludselig en masse eder og forbandelser, en båd ligger og roder rundt inde i sivene lidt længere fremme. Vi er i båden lidt betænkelige ved situationen, men den garvede styrmand tror på vores evner, hvilket resulterer i en jublende båd, som få minutter senere glider ud på Salten Langsø, hvor et prægtig efterårssyn møder os.

Overbæringen ved Ry kombineres med aftensmadsindkøb i det nærliggende Kvickly.

Efter en herlig dag når vi Ry sejlkлуб, det er kraftig skumring da dagens sidste energi bliver brugt på at tømme båden. Varm kakao venter heldigvis på os i hytte. Efter bad (endda i søen for de friske), sauna og en god chili con carne falder der ro over tropperne. Inden længe ligger alle trætte, trykt og veltilpasse i poserne.

En frisk trommen på taget vækker os lørdag morgen, ikke lige hvad vi havde håbet på. Men på med regntøjet og fat i øsekarrene, bådende venter blot på at blive tømt, før en ny oplevelsesrig dag kan påbegyndes.

Hen på formiddagen stilner regnen af og solen titter frem. Vi ror forbi Laven, Møgelø og Himmelbjerget.



2 Våd men glad besætning.

Længere inde mod Silkeborg bliver husene flittigt studeret. Vi mødes med de to andre både til en kort formiddagspause med kage, kaffe og en enkelt leverpostej-klapsammen til de mest sultne roere.

Turen herefter går mod "Brillerne", hvor der hersker fred og idyl indtil 5 både under glade jubelråb stormer gennem sivene ind i den første brille.



3 Fælles samling i brillerne

Nogle spiser frokost ved Slåensø, men vi er dog et par både som ikke kan modstå mavernes knurren længere og derfor bliver i brillerne.

Dagens nye ekspedition hedder Brassø. Men inden vi får set os om er vi næsten inde i Silkeborg, hvor vi slår et sving forbi. Efter at have sendt et par landspejdere ud, lykkes det os at finde den meget snævre indsejling til Brassø. Et kort øjeblik er vi ved at forveksle Brassø med Lock Ness sø, da noget meget mytisk stikker op af vandet, som minder mest af alt om Lock Ness uhyret i egen høje person. Det viser sig senere, at være en slange af en art, der stikker op af vandet og fungerede som hvileplads for mågerne.

På vej tilbage til Møgelø bliver det kun til en kort smuttur ned til Paradis Øerne, selvfølgelig med kaffepause (vi skal jo have spist noget af kagerne, kiksene, chokoladen, slikket m.m. Man skal endelig ikke komme i sukkerunderskud når man er på langtur). Fremme ved hytten på Møgelø er stemningen allerede høj da vi ankommer ved fem-tiden. Så er der ellers gjort klar til fest, og fest bliver der. Man skal dog passe på med at stikke næsen for langt frem. Dette blev erfaret på bogstaveligste vis.

Det er en træt besætning, der søndag morgen skal sætte morgenmaden på bordet. Men af sted kommer vi fra Møgelø. En enkelt båd må dog finde en alternativ bundprop i form af en simpel korkprop. En rask tur tilbage til Ry og en, to, tre og bådene er over, vi er ved at være i træning. Frokost bliver igen indtaget ved Klostermøllen før den sidste tur går over Mossø. Vi hiver bådene i land, endnu en række gode oplevelser er lagt i bagagen. Før vi trætte oven på de sidste 3 dages strabadser kravler hjem på sofaen, må vi dog lige en tur forbi klubhuset, bådene skal vaskes af til vinteren, hvilket betyder sæbe og knofedt.

/Marianne Bjerre